

Op weg naar Emmaüs

Twee discipelen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Ze zijn verdrietig over wat er met Jezus is gebeurd. Plotseling verschijnt er een vreemdeling die met hen meeloopt. Hij legt hen uit waarom Jezus moest sterven aan een kruis. Al hij blijft eten en het brood breekt zien ze dat de vreemdeling Jezus is. Ze lopen meteen terug naar Jeruzalem om de discipelen te vertellen dat Jezus leeft! Dit verhaal staat in de Bijbel in Lucas 24:13-35



Deze 2 platen lijken hetzelfde. Maar kijk eens goed: hoeveel verschillen kun jij vinden?

